

Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι,

Ο παππούς μου ήταν ο Σπύρος Χαλικιόπουλος ο γνωστός Αμερικάνος, ο οποίος εργάστηκε στην Αμερική και όταν επέστρεψε στο μεσοπόλεμο, έφερε ένα από τα πρώτα ταξί στην Κέρκυρα. Δεδομένου ότι μιλούσε πολύ καλά Αγγλικά έγινε μη επαγγελματίας περιζήτητος Ξεναγός.

Στην πορεία συνάντησε την οικογένεια DURRELL με τους οποίους δημιουργήθηκε μία μακροχρόνια οικογενειακή φιλία.

Ο Σπύρος ο Αμερικάνος είναι ο ταξιτζής, ο ξεναγός, ο φίλος, ο σύμβουλος και ο φύλακας της οικογένειας.

Ο Gerald και ο Lawrence Durrell στα βιβλία τους συχνά αναφέρονται στον παππού μου θεωρώντας τον ως πατέρα επειδή είχαν ήδη χάσει τον πατέρα τους σε νεαρή ηλικία.

Ο παππούς μου με το χιούμορ του κατάφερε να κατευνάσει τα 4 παιδιά της κας Durrell τα οποία μάλωναν συχνά μεταξύ τους.

Το BBC και η ITV ανέδειξε τον παππού μου επανειλημμένως στην μεγάλη οθόνη ως μία ιδιαίτερη μορφή Κερκυραίου με λεπτά αισθήματα φιλοξενίας.

Ο πατέρας μου Μιχαήλ Χαλικιόπουλος διατήρησε και ανέπτυξε την φιλία που είχε αρχίσει ο πάππος μου με τα παιδιά της οικογένειας DURRELL και ιδιαίτερα με τον Gerald και τον Lawrence..

Για την ιστορία η DODGE το ταξί του παππού μου, καταστράφηκε κατά τους βομβαρδισμούς του β' παγκοσμίου πολέμου αλλά η μηχανή της παρέμεινε ανέπαφη. Με την πώληση της μηχανής αυτής ο πατέρας μου αποκτά κεφάλαιο και το 1961 ιδρύει το δικό του τουριστικό γραφείο στα Μουράγια με την επωνυμία CORFU TOURIST SERVICES. Σε πολύ σύντομο χρόνο με την δυνατή του προσωπικότητα και τις γνωριμίες του μέσα από την οικογένεια DURRELL αποκτά υψηλού επιπέδου πελατολόγιο, όπως την κα KAIZER της αμερικανικής αυτοκρατορίας του Αλουμινίου, την οικογένεια Rochild, τον Αμερικάνικο 6<sup>ου</sup> στόλο, και τα μεγαλύτερα TOUROPERATORS της Αγγλίας σε προσωπικό επίπεδο.

Από το 1987 που ανέλαβα το τουριστικό γραφείο μετά τον θάνατο του πατέρα μου συνεχίζω την παράδοση του παππού μου του Σπύρου Χαλικιόπουλου (Αμερικάνου) γνωρίζοντας το νησί μας σε νέες αγορές.

Σαν αποτέλεσμα τα 3 μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια BBC, ITV SALLYWOODWARDGENTLETelevision να είναι σήμερα στην Κέρκυρα για τρίτη συνεχόμενη φορά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια για να προβάλουν αυτή την φορά παγκοσμίως την Κέρκυρα του 1935.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους του ιδρύματος ALBERTCOHEN Κέρκυρας για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου έδωσαν να αναφερθώ στην ιστορία της οικογένειάς μου και στην σχέση της με την δημιουργία του ποιοτικού τουρισμού στην Κέρκυρα μας.